

## Verslag gemeenteavond in De Kandelaar, donderdag 16 september 2021

In de grote zaal verzamelden zich ruim 50 leden op deze belangrijke gemeenteavond; deze stond geheel in het teken van de fusie met de Dorpskerk.

Doel was om de gemeente mee te nemen in het proces, wat is er gebeurd, wat gaan we doen en wat is uw mening over dit proces.

Hannie Klein Ikkink als voorzitter opende met het zingen van 'Schijn ook vandaag hier in dit huis' waarna Dorret vertelde wat voor impact licht kan hebben op je veilig voelen. Daarna werd een toelichting gegeven op het proces tot nu toe. 'Waar waren we gebleven', in november 2020 was een digitale presentatie, waarop vele briefjes terugkwamen. We hebben externe begeleiding aangevraagd en subsidie (€ 19.000,-), de Fusie Ontwikkel Groep is beschreven; we zijn de rotonde opgegaan en hebben in grote meerderheid gekozen voor het verkennen van een fusietraject met de Dorpskerk. De gezamenlijke kerkenraden hebben hiervoor de voorbereidende stappen genomen.

Daarna nam Els Deenen ons mee in haar Power point presentatie. Ze heeft jarenlang ervaring als gemeente-adviseur voor de landelijke kerk, op het gebied van gemeenteopbouw en pastoraat. Ze begeleidt nu als ZZP'er fusieprocessen (ook in Nieuwleusen). Samen met Bernard Vosselman en nog vier anderen vormen zij het samenwerkingsverband 'Met andere ogen'. Ze leren gemeenten met andere ogen naar zichzelf te kijken. Knelpunten en pijnpunten worden omgedraaid: wat is hun verlangen en wat willen ze bereiken? Dat noemt ze **waarderende gemeenteopbouw**. Samen op weg moet samen, en van onder af.

Deze trektochtmethode gaat stap voor stap en mét elkaar in vijf stadions: **verkennen**, **vertellen**/ontdekken, onderzoeken, dromen/**verbeelden**, ontwerpen/**vernieuwen** en tot slot het uitvoeren/**verwezenlijken**.

Daarna legt ze de planning uit: waar het niet past, gaan we op zoek naar hoe het wel kan. Belangrijk: als het kerkelijk leven samen kan, dan volgt de organisatie. De planning bestaat uit drie kolommen: **WIE, WAT en WANNEER**. Wat voor gemeente willen we zijn, regelingen en regelingen komen aan de orde en moeten opnieuw beschreven worden. Tenslotte moeten notariële akten worden opgesteld.

**WIE?** Gemeente, kader (vrijwilligers), kerkenraden, professionals en de FOG (hopelijk wordt het niet 'mistig' (FOG Eng. mist) ze moet juist transparant zijn!!!)

**WAT?** Wat doen we al samen, wat moet nog, waar liggen de knelpunten en vragen en wat is er nodig? Wat is de eigenheid van de gemeente (vieren, pastoraat)? Wat voor gemeente willen we zijn? Wat gaan we doen? Zaak is om een visie met beleid te ontwikkelen op de eerder genoemde trektochtmethode. Werkvelden moeten in elkaar geschoven worden.

Het tweede jaar worden de opbrengsten van het eerste jaar uitgewerkt, de visie, beleid en organisatie. Dan wordt de gemeente gehoord: kunt u zich hierin vinden; daarna nemen de kerkenraden een definitief besluit, de notaris en de classis komen in beeld. Tot slot de bezegeling. Gaan we in een keer helemaal om, of kiezen we voor gaandeweg organisaties in elkaar schuiven.

**WANNEER?** Tijdslijn (twee jaar) is een hulpmiddel, het juiste tempo is van groot belang, daarom geen strakke einddatum. Het proces moet niet onder druk worden gezet, maar moet ook niet te lang duren. Elk jaar evalueren we het proces, en stellen waar nodig bij. We willen wel iedereen meenemen, de 'hekkensluiters' en de koplopers/verspieters. 'Mozes ging met de tred van de kinderen en het kleinvee'. Iedereen ging mee.

De eerstvolgende stap in het fusieproces zal nu het formeren en installeren van de FOG zijn. Op 28 november wordt een gezamenlijke gemeentezondag gehouden waarbij de FOG voor het eerst zichtbaar van start zal gaan door deze zondag te begeleiden. De fase van verkennen is dan opgestart, in een 'Wall of Wonder'. Wat is ons verlangen als nieuwe gemeente.

Wat doet de FOG? Ze be vraagt de gemeente, trekt daaruit conclusies, begeleidt het proces. Het is een faciliterende groep, die zorgt dat de gemeente wordt voorzien van informatie. Houdt het overzicht en bewaakt de voortgang. Flinke taak, ja, maar er zijn ervaren begeleiders die de FOG coachen hierin. Wat vraagt dit? Plezier hebben in het proces, kijken wat er nodig is, vrij en open in het proces staan, vrij voor wat zich aandient in de verschillende perspectieven. Ze gooit als het ware een steentje in de vijver die steeds groter wordt, naar kerkenraad en later de gemeente. Diverse vaardigheden zijn wenselijk; schrijvers, gespreksleiders, luisteraars en verbindende leden.

Er zullen twaalf leden komen, zes per kerk en uit elke leeftijdscategorie twee; 18-30 jaar, 30-60 en >60. Van die zes kunnen zich per kerk drie mensen spontaan aanmelden. De andere drie worden door de Kerkenraad gevraagd.

Vervolgens werden, in diverse groepjes, twee vragen gesteld aan een ieder waarop geantwoord kon worden met een cijfer van 1-10.

### **Vraag 1: Hoe staat u momenteel in het proces?**

Na verwerking van alle briefjes was de conclusie: 75 % voelt zich betrokken en oké in het proces, 25 % voelt zich er niet goed bij.

score	Vraag 1
1	0
2	0
3	3
4	3
5	6
6	4
<b>7</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>18</b>
9	1
10	1

### **Vraag 2: "Wat vindt u van de geschetste routerichting?"**

Hier vond 80 % deze richting voldoende tot zeer goed en 20 % vond het een 4 of 5.

score	Vraag 2
1	0
2	0
3	0
4	5
5	4
6	6

7	15
8	15
9	5
10	1

Na de rondvraag eindigde dominee Van Herk met gebed en zongen we het lied 'Blijf mij nabij'.

=====

## **1 REACTIES UIT DE GEMEENTE >Proces:**

Goed dat het gebeurt, fijn dat we in dit proces zitten, fijn ook dat we veel samen doen (jeugddiensten, nieuwsbrief, diensten in coronatijd); jammer dat we weer aparte diensten hebben.

De tijd is rijp, tot op heden goed werk verricht, maak gebruik van het momentum, hopelijk komt er eindelijk voortgang, ik heb er alle vertrouwen in.

Voorstander van samengaan, zoeken naar wat bindt en blij dat het nu (eindelijk) concreter wordt. Kan nieuwe impuls geven aan kerk in Holten. De tijd dringt!

“We zijn kinderen van één Vader, dus samen verder; we dienen één en dezelfde HEER, dus waarom niet samen!

Ik vind het jammer dat het nog steeds niet is gelukt, jammer dat we weer aparte diensten hebben.

Gevoelsmatig vind ik dat we al goed samenwerken tot nu toe en wil graag verder. We gaan ervoor!

Het voelt voor mij goed om samen te gaan; ik ben blij dat het fusieproces gaat starten. De Hervormde kerk is voor mij even vertrouwd, we kunnen zo samen sterk zijn en een kerk voor de toekomst gaan vormen die bestaansrecht heeft in Holten.

Ik sta met een goed en positief gevoel in het proces, wat toch al begonnen is doordat we als gemeente voor een pad op weg naar een fusie hebben gekozen

Ruim voldoende, maar nog een lange weg te gaan

We hadden gehoopt op een meer Evangelische richting. Misschien wordt de MOZAÏEK – kerk een alternatief, ook voor de jeugd

Vooraf doorgaan met veel samen doen, het financiële gedeelte/kerkgebouwen wordt nog een lastig vraagstuk

Verder uitbouwen wat samen gedaan kan worden; niet dat één het voor het zeggen heeft en de rest moet volgen!

Gevoel dat we inhoudelijk dichtbij elkaar staan; terugloop kerkbezoek en betrokkenheid noopt tot snelheid. Jammer dat er zo weinig mensen zijn, wat zou dat kunnen zijn: “Wie zwijgt stemt toe’ of “Wat maakt het mij uit!”

Jammer dat zo'n langdurig proces nodig is nadat we toch al jaren samenwerken bijvoorbeeld recreatiewerk, gebruik kerkgebouwen

Al jarenlang bezoek ik met veel plezier beide kerken en voel me in beide thuis. Wat mij betreft was de fusie al veel eerder doorgevoerd; planning is te traag, kerken willen graag samen, NU regelen!

Ik hoop dat we voldoende betrokken worden, ook de jongere generatie nadrukkelijk betrekken bij de nieuwe kerk (m.n. opzet vieringen). Jongeren maar zéker ook de middengroep.

## **2 REACTIES UIT DE GEMEENTE >Wat vindt u van de routerichting:**

Prima voorstel, wel met ingebouwde flexibiliteit.

Fijn dat er professionele begeleiding is, zij hebben ervaring.

Ik word hier blij van, ziet er veelbelovend uit; hopende op een fijne, goede en gezegende voortgang! Ik heb de hoop en het vertrouwen dat het proces goed verloopt, ik zal blij zijn als we iedereen meekrijgen. En hoop dat we een bloeiende nieuwe gemeente krijgen waar de jeugd zich in kan vinden.

Ik ben blij dat we starten, maar het kan mij niet snel genoeg gaan; ik zie het als een kans om opnieuw te onderzoeken hoe we jongere generatie ook een thuis kunnen bieden in de kerk. Gods zegen bij het proces!

Ingewikkeld, kan het echt niet sneller? Moet het zo uitgebreid met allerlei regels?

Voor mij had de routerichting veel korter mogen zijn, we zijn immers al jaren bezig. De route duurt te lang, wat mij betreft z.s.m. samen en dan de vraag: "Waar staan we over 10 jaar als PKN gemeente, huidige kerkgangers zijn bijna allemaal 65+ /70+ 'ers.

Het lijkt mij een goed en weloverwogen route in het proces, ik kan me erin vinden; ik denk dat Samen Op Weg ons een betere toekomst geeft en ons als gemeente in Holten dichter bij elkaar brengt.

Eerste reactie: 'Wat een snelle planning!' Maar de dia erna gaf weer wat rust, dat het is voor de voortgang, níet voor de druk. FOG krijgt een zware taak.

Het zal lastig worden! We gaan de goede kant op. Richtlijn twee jaar is prima! Geef elkaar de ruimte om naar elkaar toe te groeien.

Els heeft de goede routerichting aangegeven; belangrijk om de voortgang erin te houden. Goede omschrijving gegeven. Dit biedt structuur, heb vertrouwen in het proces; een positieve benadering en prettig ook de tijdslijn!

Eindelijk! Jaren geleden ging het al over SOW. Nu DOORZETTEN: laten we er samen een goede gemeente van maken. Ik ben er van overtuigd dat we er samen sterk uit gaan komen, het geeft mij veel vertrouwen, zoals het nu gepresenteerd is! Dit spreekt mij aan, heeft veel kans van slagen!

Respect voor de gemeenteleden die dit hebben voorbereid en fijn dat er externe adviseurs zijn gevonden. We hopen op een inspirerende route.

Moet niet té lang, twee jaar is goed. Door lang proces ontstaat 'vermoeidheid' en haken mensen af. Gemeenteleden ook niet vermoeien met theoretische vraagstukken.

Spannend hoe actief en creatief de gemeente is.

## **Welke bijdrage kun jij leveren:**

Er positief in gaan staan, het positief volgen

Van de zijlijn meekijken, meepraten en meedenken; niet als actief lid van de FOG

Kritisch meedenken op een constructieve manier

Wat op mijn pad komt..... dan valt het licht er op

Probeer meelevend te zijn, positief blijven ook in de 'wandelgangen' waar je vaak en veel hoort, veel commentaar.

Door gebed

Ik kan op bepaalde punten meedenken en praten, maar ben niet geschikt als lid van de FOG

Door middel van CvK, bezoekwerk

Samenwerking zoeken en meepraten.

Ik kan een bijdrage leveren, ik ben op diverse manieren betrokken bij het jeugdwerk