



# Activiteitenfolder

van De Kandelaar en De Dorpskerk

2021-2022

Zit er iets voor je bij?

In deze folder staan verschillende activiteiten speciaal voor u/jou! Activiteiten die de onderlinge verbinding willen versterken en ook de verbinding met God willen voeden. Hopelijk zit er iets bij, waar je aan mee wilt doen. De activiteiten worden georganiseerd door De Kandelaar en/of Dorpskerk en staan open voor iedereen in Holten. Ook staan natuurlijk de activiteiten van de interkerkelijke commissie Vorming en Toerusting in deze folder vermeld.

We hopen op mooie, inspirerende ontmoetingen in het komende seizoen. Welkom!

Hartelijke groet, De kerkenraden van De Kandelaar en de Dorpskerk

### **Open huizen, open tuinen ... open mensen!!**

Meer ontmoetingen en meer gemeenschap. Dit is wel de hartenkreet van veel kerkleden tijdens de corona-tijd. Vandaar dat een aantal mensen toen al hadden aangegeven hun huis open te stellen voor gesprekken, ontmoetingen of activiteiten. Sommigen zullen meer doorpraten over de dienst of persoonlijke geloofs-beleving, anderen doen dat vooral tijdens een wandeling. Meestal in een huiskamer en soms vanuit De Kandelaar. In ieder geval zijn er zo'n 8 verschillende adressen waar mensen welkom zijn. We beginnen na de startzondag. Tegen die tijd leest u meer...

**Meer informatie bij [gertvherk@gmail.com](mailto:gertvherk@gmail.com)**

### **Koffieochtend**

In de zomer zijn al vele koffie-ochtenden geweest, maar eentje komt nog en wel op 21 september. Iedereen is van harte welkom vanaf 10.00 uur. We houden ons daarbij aan de dan geldende maatregelen omtrent corona.

We hopen u te zien!

Groet, Willy, Klary, Diny, Lien.

### **Groothuisbezoeken Dorpskerk**

Dit is één van de meest bezochte en de langstlopende activiteit van de Dorpskerk. Door de coronatijd moesten we een jaar overslaan, maar in het voorjaar van 2022 hopen we weer groothuisbezoekavonden te organiseren. Een mooi moment van ontmoeting met elkaar, het kerkelijke reilen en zeilen even delen en een avond met een inspirerend thema. Een uitnodiging daarvoor volgt. Welkom!

## Open Deur – kring

Deze groep heeft een open deur voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Leidraad voor het gesprek vormt het boekje Groeien in geloof en leven. Dit geeft levendige, stimulerende en boeiende gespreksstof. Welkom! Eerste avond: vaak een donderdagavond, precieze datum wordt t.z.t. bekend gemaakt. Locatie: gebouw Irene  
Meer informatie en/of opgave bij  
ds. S.M. Roozenboom,  
s.m.roozenboom@hervormdholten.nl, 0548-361018



## Gespreksgroep:

### Discussies van nu en de Bijbel

Maatschappelijke vragen en discussies spelen in onze samenleving op allerlei gebieden. Vaak ook op thema's die onszelf aangaan. Die ons om een reactie vragen, een eigen standpunt, en misschien kan een bespiegeling aan de Bijbel ons daarin ook weer nieuwe inzichten geven. Daarom start ik dit seizoen de gespreksgroep weer op. Iedereen, van de verschillende Holtense kerken, is dan ook weer van harte welkom. We zullen, tijdens 4 of 5 woensdagavonden verdeeld over het hele seizoen, grotere en kleinere thema's onder de loep nemen die nu actueel zijn, en deze proberen te verbinden met Bijbelse thema's.

Elke avond staat een ander onderwerp centraal, zoals: Hoe starten we straks alles weer op, ná corona? Heeft het afgelopen anderhalf jaar ons veranderd, en hoe dan, of blijft alles eigenlijk hetzelfde? Of over verscheidenheid en gelijkheid: In hoeverre kunnen en

moeten we verschillen tussen mensen accepteren? Tot hoever reikt vrijheid van meningsuiting eigenlijk? Of, met de kabinetsformatie onderweg, (hoe) kunnen we ons geloof en politiek met elkaar verbinden, en willen we dat wel? Deze discussies zullen we proberen te verbinden met een Bijbels perspectief: welke antwoorden geeft de Bijbel? Geeft de Bijbel eigenlijk wel antwoorden op onze vragen van nu? Ik ben benieuwd! Met elkaar zullen we op zoek gaan.

Eerste avond: woensdag 13 oktober (overige in overleg)  
Tijd en locatie: 20.00 uur in gebouw Irene of in de pastorie (dit hangt nog even af van het aantal deelnemers).

Meer informatie en/of opgave bij ds. Mark van Sandijk,  
m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl of 0548-546631

## Alpha cursus

Opnieuw Alpha van start in Holten. Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een cursus over de essentiële waarden van het Christelijk geloof en wordt gedragen door alle geloofsgemeenschappen in Holten. We denken eind september of begin oktober van start te gaan. In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je dan als deelnemer wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal.

Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover je kunt doorpraten in kleine gespreksgroepen. Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18.30 tot 21.00 uur, waar weten we nog niet.

Nadere info volgt.

Opgave kan alvast bij [gertvherk@gmail.com](mailto:gertvherk@gmail.com)

## Samen de Bijbel in

Avonden om meer te ontdekken over de Bijbelverhalen. Ze zijn heel bekend, maar blijken vaak verrassend nieuw. Zeker als je samen met anderen die Bijbel gaat lezen vanuit andere vragen. In oktober en november zullen we hier een paar keer mee bezig zijn. Waarschijnlijk in De Kandelaar.

Nadere info volgt. Opgave kan alvast bij [gertvherk@gmail.com](mailto:gertvherk@gmail.com)

## Belijdenis doen?!

Vraag jij, vraagt u zich soms af of je belijdenis zou willen doen? Het is altijd mogelijk om daarover met de predikanten in gesprek te gaan. Hiervoor mag je je op elke leeftijd aanmelden! Graag zelfs.

Meer informatie bij ds. Mark van Sandijk: [m.j.van.sandijk@hervormdholtten.nl](mailto:m.j.van.sandijk@hervormdholtten.nl) of 0548-546631

## Lezen is een feest, maar samen over een boek praten is nóg leuker!

Wie leest graag een boek? Wie vindt het daarnaast nog leuker om er met anderen over te praten? Henk Bijl is van harte bereid om de interesse daarin te inventariseren. Het is de bedoeling om dan gezamenlijk één boek te kiezen, dat door ieder thuis gelezen wordt, en vervolgens op een avond samen te komen om naar aanleiding van dat boek in gesprek te gaan met elkaar. Bevalt het goed, dan kan natuurlijk weer een nieuw boek gekozen worden.

Meer informatie en/of opgave (graag uiterlijk 1 oktober) bij Henk Bijl, [hpbijl@hotmail.com](mailto:hpbijl@hotmail.com), tel. 0548 364600 of 0653785642.



## Round Robin

Round Robin is een rondreizend project van boekjes. Je gaat niet letterlijk, maar via papier met elkaar in gesprek. Iedere deelnemer zet namelijk op de eerste bladzijde van haar/zijn boekje een (geloofs)vraag of een (bijbel)tekst, die veel voor je betekent. Vervolgens gaat het boekje reizen en krijgt een andere deelnemer twee weken de tijd om twee bladzijden in het boekje te vullen (schrijven, plakken, knippen, schilderen, alles mag). Daarna komt er weer een ander boekje in je brievenbus, totdat je uiteindelijk je eigen boekje weer terug krijgt! De deelnemers van vorig seizoen hebben Round Robin

ervaren als heel verbindend en inspirerend. Wie heeft zin om dit seizoen mee te doen?

Nodig: een leeg schrift/boekje dat in een brievenbus past, en een (oude) grote, dikke envelop. Tijd, die het kost in het najaar: een paar uur per twee weken + een paar keer een wandeling/fietstochtje naar de brievenbus van iemand anders.

Meer informatie en/of opgave (graag uiterlijk 1 oktober) bij ds. Meinske van Sandijk – van der Wal, [meinskevanderwal@gmail.com](mailto:meinskevanderwal@gmail.com), 0548-546631

## 20+ gespreksgroep

Een aantal avonden (ongeveer één keer per maand van oktober t/m maart) gaan we aan de hand van een thema in gesprek met elkaar om overtuigingen te delen, vragen te stellen, inspiratie op te doen en te ontdekken hoe het geloof met ons alledaagse leven verbonden is. In overleg met elkaar kiezen we steeds een onderwerp. Welkom alle twintigers en begin dertigers!

Eerste avond: overleggen we via de mail.

Locatie: als het kan steeds bij iemand thuis, eerste keer bij Mark en Meinske (Pastoriestraat 44) Meer informatie en/of opgave bij ds. Mark van Sandijk: [m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl](mailto:m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl) of 0548-546631

## Luisterend Bidden

Is eigenlijk geen cursus, maar een ontdekkingsstocht met anderen. Wie niet bang is om stil te zijn, te luisteren en te bidden met anderen kan nieuwe ervaringen verwachten. Deze 'cursus' bestaat uit 6 sessies die we eens per veertien dagen aanbieden. De planning is februari 2022.

Nadere info volgt. Opgave kan alvast bij [gertvherk@gmail.com](mailto:gertvherk@gmail.com)



<b>Seizoen 21/22</b>	Ons programma kan vanwege CORONA maatregelen wijzigen. We houden u hiervan op de hoogte via de media.
<b>Zondag 3 oktober 2021</b>	Wandeling op landgoed Weldam. Om 15.30 uur in de St. Mary's Chapel uitleg over het ontstaan van de evensong; het avond-gebed van de Anglicaanse Kerk. M.m.v het New Sion Choir o.l.v.Jan van Dijk. Vertrek vanaf de parkeerplaats de Kandelaar om 13.20 uur
<b>Woensdag 10 november 2021</b>	19.30 uur in de Kandelaar : Avond over stervensbegeleiding en rouwverwerking mmv Akke Fokje Stienstra (geestelijk verzorger ZGT Almelo/ Hengelo) en Akke Verhoeven (uitvaart begeleider Holten)
<b>Zondag 28 november 2021</b>	19.00 uur Dorpskerk : Optreden Twents Liturgiekoor op de 1e advents zondag
<b>Woensdag 19 januari 2022</b>	20.00 uur Dorpskerk : Theatervoorstelling "Wie stenen losbreekt" door Kirsten Benschop.
<b>Maandag 21 maart 2022</b>	20.00 uur Kandelaar: Avond over geloven in Kunst Ds. Koos Sluiter vertelt over Rembrandt en de Bijbel.

Wij hopen dat dit programma u zal inspireren!