

## Visie Gemeenteontwikkeling Gereformeerde Kerk De Kandelaar Holten

**Visie:** Samen willen we de Heer Jezus volgen. Daarom willen wij luisteren naar de Heer en doen wat Hij ons zegt. Ook willen we anderen hierbij helpen. Elkaar (leren) liefhebben staat voorop.

Liefhebben is een manier van leven: een persoonlijke manier en een kenmerk van een gemeenschap. Zo leidde namelijk ook Jezus zijn leven. We benoemen zeven aspecten van liefhebben, die we verbinden met de zeven armen van 'de kandelaar'.

1 2 3 4 5 6 7



1 = GENADE

2 = GEHOORZAAMHEID

3 = GROEI

4 = GEMEENSCHAP

5 = GAVEN EN GEVEN

6 = GETUIGEN

7 = GEESTDRIFT

### **1. GENADE**

Bij **God** is alles begonnen: het leven en het liefhebben. Via Jezus kunnen wij in relatie met Hem komen; de bron van liefde. Zo biedt God ons zijn genade aan. Die liefde hoeven wij niet te verdienen, maar alleen te accepteren.

### **2. GEHOORZAAMHEID**

Om die liefde te accepteren, kiezen we voor Jezus, luisteren wij naar hem en doen wat God ons vraagt. De vraag 'wat Jezus zou doen?' kan ons daarbij helpen.

### **3. GROEI**

Wij willen leren van God en Hem ervaren. Daarom willen wij groeien in ons geloof. Dat doen we door dagelijks te bidden, de bijbel te lezen en open te staan voor de Heilige Geest.

### **4. GEMEENSCHAP, GROEP**

Geloven kun je niet alleen; de gemeenschap helpt ons. Hierin stimuleren we ontmoeting en moedigen we ontwikkeling aan. In een (kleine) groep leren wij elkaar kennen, ondersteunen wij elkaar en helpen wij elkaar in het geloof. Zo leren wij liefhebben met elkaar én aan elkaar.

### **5. GAVEN EN GEVEN**

God heeft aan ons zijn liefde en genade en talenten gegeven. Daarom willen wij aan God, ons gezin en de gemeenschap geven wat wij te bieden hebben: onze tijd, ons geld en onze aandacht.

### **6. GETUIGENIS**

We willen laten zien en horen waar we voor staan. We willen alles wat God voor ons doet delen met anderen die dat nog niet weten.

### **7. GEESTDRIFT**

Wij laten ons inspireren door de Heilige Geest waarvan wij veel verwachten. Die zet ons in beweging. Onze omgeving merkt daar iets van. We zijn enthousiast over Gods Koninkrijk en zetten ons dus graag in voor elkaar en anderen.